

Vrijheid herdenken in verbondenheid.

Vandaag herdenken we burgers en militairen die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuidoost-Azië. We herdenken ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog.

We herdenken dus ook de mensen uit de landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog koloniën van Nederland waren en die meestreden, hun leven gaven.

Mensen zoals Anton de Kom, één van de ongeveer 500 Surinamers die in die periode het hoogste offer brachten.

Het is goed en zelfs van het grootste belang dat we ook stil staan bij de strijd die gevoerd is in en door mensen vanuit die toenmalige koloniën omdat de verhalen van de strijd daar en hun strijd veel te lang onbekend zijn gebleven en omdat hun strijd, hun ervaringen evenzeer deel uitmaken van onze gedeelde geschiedenis, van de verhalen en gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog.

Al deze persoonlijke en historische ervaringen moeten gedeeld worden.

Gedeeld omdat ze bepalen wie wij zijn, u en ik, hoe we hier bij elkaar zijn.

En de levens van hen die vielen, moeten herdacht worden.

Ieder jaar weer.

Geen van deze helden mag vergeten worden, omdat ieder van hen, door het hoogste offer dat zij brachten, ons een opdracht gegeven heeft.

De opdracht om waakzaam te zijn.

En om te beseffen dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn.

Wij moeten ze sprekend maken en liefdevol beschermen.

Dat doen we door waakzaamheid, door alert te zijn op ieder signaal dat een begin zou kunnen zijn van

- het beoordelen van mensen op hun uiterlijke kenmerken
- uitsluiten
- oordelen en veroordelen
- gevoelens van superioriteit en
- gevoelens van inferioriteit

kortom, alles waarvan we in 1945 zeiden: "Nooit meer, dit mag nooit meer gebeuren".

Vrijheid is een kostbaar goed. Democratie is niet vanzelfsprekend. Dat beseffen we nu in het bijzonder door de bloedige oorlog die Poetin tegen de burgers van Oekraïne is begonnen en alle onzekerheid die dat ook voor ons betekent.

Daarom herdenken we wat er gebeurd is,

wat heeft kunnen gebeuren,

en daarom luisteren we naar wat zij die het hoogste offer brachten ons te zeggen hebben.

Opdat we ons bewust zijn van de opdracht die zij ons gegeven hebben.

Opdat we nooit vergeten.