

Verdwijnen

Sneeuw wordt rood van bloed

Cadeau zou zijn als dit zou eindigen

Hoor je de kogels ratelen?

Eens, ooit zal dit eindigen

Morgen, of overmorgen zal het mijn beurt zijn

Elke dag is angst en dood

Rood zijn mijn wangen, in de barstende kou