

HERDENKING 4 mei 2024, 19.15 uur

Comité Amsterdam Zuid – Oost

Holendrecht, OORLOGSMONUMENT De Drecht

Niftrikhof 20 Amsterdam Zuid-oost

1.

HERDENKING

Herdenken doen we allemaal.

De onschuldige mensen

We staan stil en hebben medelijden

met de jongen en ouden

De mensen leggen bloemen op de grond

Het verleden denken we nu aan

Overal zijn deze mensen omgekomen

Alles is verleden en nu is het toekomst

Hopen dat dit nooit meer gebeurt

De situatie is heel erg

Mensen komen om in het leven

Denken alleen aan eten

Daar is een einde aan gekomen

Als dit nog een keer gebeurt,

staan wij klaar, niet alleen, maar samen

Stil is het zeker, een drukte is het niet

Ontelbare mensen die één voor één doodgaan

Minuten gaan voorbij,

de mensen moeten doorgaan.

Canseny Kandasamy (7A) – Sri Lakshmi School

2.

Ik zie kapotte huizen.

Hoor een kogel.

Kanonnen die schieten.

**Mensen verstoppen zich
in de schuilkelder.**

Mijn benen trillen.

Hart van mij pompt.

Zijn de soldaten aan het vechten?

Vechten voor het leven?

Klopt ieders hart nu?

Tara Bainathsah

Groep 6B - Sri Lakshmi School

3.

VREDE

Ik loop totdat ik mijn voeten

niet meer voel

Loop om niet beschoten

te worden

Zolang ik leef,

zorg ik voor vrede

Ik vlucht om vrede te creëren

Mijn leven is als een puzzelstuk

dat weg is

Voeten zijn koud en versleten

Niet bang zijn,

wees dapper

Ik vlucht

om vrede te creëren

Naman Hallen

Groep 8B - Sri Lakshmi School

4.

ROESTBRUINE WAGONS

Ik zie mensen wachten

Zie kinderen met tranen prikkend in de ogen

De ouders zijn als sneeuw voor de zon verdwenen

Roestbruine wagons gevuld met verdrietige mensen

Wagons op weg naar een andere bestemming

Ik ben bijna aan de beurt

De wagon is vol

Deuren sluiten met een harde klik

Binnen is het zo donker als de nacht

Mensen staan snikkend tegen de roestige deur

Open gaan ze straks pas.

Gaan we dit overleven?

Lynde van Seijen – gelezen door Amaya

OBS Cornelis Jetses

Groep 7/8

5.

ANGST IN DE OORLOG

**Er zijn mannen zonder hoop
Heerst de regen over de hemel?
Kou voelt iedereen,
behalve de militair
Iedereen is ongelukkig
Er is geen hoop
Het is zwaar voor iedereen
Meeste mensen willen naar huis
Angst is overal te voelen**

Ionica Kuijvenhoven – gelezen door Valentina

OBS Cornelis Jetses

Groep 7/8

6.

HELDERBLAUW

Waarom moet dit gebeuren?

Leek het een machtig mens de juiste keuze?

Op deze dag mensen de hel in duwen?

Dit heeft geen van ons gewild

Moment van doden en oorlog

De mensen schreeuwen en duwen

Ik zit er middenin

Lucht,

daar waar de vogels nog vrij vliegen

Zo vrij zal niemand meer zijn

Vrolijk leek de lucht

Helderblauw en vrolijk

David Pappot

OBS Cornelis Jetses

Groep 7/8

7.

DE GELE STER OP HUN JAS

Alle Joden hebben een ster

Joden worden oneerlijk behandeld

Hebben alle kinderen hetzelfde meegemaakt?

Een Jood heeft altijd een ster

Ster, dat moeten Joden dragen op hun jas

Jassen met mensen erin die elkaar omarmen

Een Jood bang voor de dood

Gele ster op hun jas

Aniyah Wiafe Kissi

Jan Woudsmaschool

Groep 7/8

8.

SOLDATEN

Er zijn ontelbare soldaten,

we voelen ons beschermd

Zijn de soldaten in de stad?

Ontelbare voeten dreunen op de stenen

Soldaten staan klaar met hun wapens

We kijken hoe ze gelijk over het plein lopen

Voelen de soldaten zich bang?

Ons gevoel is goed

Beschermd,

zo voelen wij ons

Luka Scholten gelezen door Jasirah Schumacher

Jan Woudsmaschool

Groep 7/8

9.

VRIJHEID

De eerste stappen naar vrijheid

Hoop in het leven

Om naar buiten te kunnen komen

Naar de grijze lucht te kijken

Die vanzelf weer blauw wordt

Buiten ruik ik pijn

Komen en gaan van het leven

Tess Visser

Gedicht wordt gelezen door Mila

Jan Woudsmaschool

Groep 7/8