

MADURO LEZING - 5 mei 2024

BIJLMERPARKTHEATER, 14.00 uur

Anton de Komplein 240 Amsterdam Zuid Oost

1.

GEEN TIJD

Overal is de boel ingestort.

Zijn er kansen dat de oorlog voorbij gaat?

Er is geen enkele plek met rust gelaten.

Kogels vliegen alle kanten op.

Van het land is een puinhoop gemaakt.

Soldaten kennen geen genade.

Overal is discriminatie.

Er mag geen licht uit huizen komen.

Het is overal verduisterd.

Slachtoffers mogen geen kant op

zonder controle.

Paniek, paniek.

Dat is het.

Ruhaan Batra

Groep 6A

MADURO LEZING - 5 mei 2024

BIJLMERPARKTHEATER, 14.00 uur

Anton de Komplein 240 Amsterdam Zuid Oost

2.

OORLOG

Er komt oorlog.

Zijn er nog levende mensen op de wereld?

Ontelbare mensen zijn al doodgegaan.

Mensen schuilen ergens op de wereld.

Dode mensen zijn begraven

dood door oorlogen.

Oorlogen.

Vreselijk.

Mensen willen het licht zien.

Wanneer is er vrede?

Fatima Safia Moopantekath

Groep 6B

MADURO LEZING - 5 mei 2024

BIJLMERPARKTHEATER, 14.00 uur

Anton de Komplein 240 Amsterdam Zuid Oost

3.

VRIJHEID

Ik zie de wachtende mensen staan tot ze de trein in mogen.

Zie je veel mensen die proberen de trein in te komen?

Heel veel mensen zijn opgelucht als ze in de trein zitten.

Veel kinderen moe van het staan.

Mensen moe van het staan, maar gaan door.

In rijen wachten ze tot ze de rode trein in mogen.

Ook de kinderen die graag de trein in willen.

Buiten wordt het steeds kouder.

De zenuwen van de mensen gaan omhoog.

Gaan ze ooit in de rode trein?

De trein waar de mensen zo graag in willen

gaat naar een land waar ze vrij zijn.

Waar ze zich veilig voelen.

Shenaya Mahabier

Groep 7A