

1.

**Bommen vallen tijdens de oorlog
Landen gaan ten onder
Alle mensen worden gearresteerd
U weet het vast niet meer
Waarom is er oorlog?
En waarom lijden mensen?**

Jayden

2.

De lucht is blauw maar wordt rood

Vrienden hebben we niet meer

Er is bijna geen eten

Bommen vallen uit de lucht

Kogels vliegen

Kinderen sterven

Zand is het avondeten

Hoofden smeken

Kogels vliegen

Xarenci

3.

DE WAARHEID

**Een heel zacht stemmetje
Buiten storten gebouwen in
Mijn broer vecht in de oorlog
Ik denk, ik droom, ik hoor
dingen die ik liever niet weten wil
Bomen, schoten, gegil
Op zolder, zwarte muren
Leeg
Ik denk, ik droom, ik hoor
Ik droom van de zee
en ijsjes, heel veel ijsjes
Ik hoor het stromen van het water**

Fatoumata:

