

Goedenavond allemaal, geweldig dat we hier weer met zovelen staan.

**De tweede wereldoorlog vond plaats in de eerste helft van de vorige eeuw en toch blijft 4 mei de dag waarop wij elk jaar met velen in Nederland stil staan bij alle gevallen tijdens deze oorlog en alle militaire conflicten en vredesoperaties sindsdien. De herdenking is in die zin dan ook een respectvolle dankbetuiging naar al die mensen die hun leven hebben gewaagd om Nederland en haar inwoners hier en overzees te beschermen. Iets waar wij dagelijks de vruchten van plukken.**

**Dat onze vrijheid en vrede niet als vanzelfsprekendheden ervaren worden, blijkt uit een onlangs door het nationaal 4/5 mei Comité gehouden onderzoek. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om deze waarden nu en in de toekomst te beschermen en te behouden. We zagen in de tweede wereldoorlog hoe Joden, Roma, mensen met een beperking en mensen met een andere sexuele geaardheid door de Duitse bezetter, en verzetshelden gevangen werden gezet en vernietigd. Wij herdenken ook hen. Ook degenen die omkwamen omdat zij streden voor anderen in de rest van de wereld zijn wij erkentelijk. We mogen niet vergeten dat wij zelf eens bevrijd zijn geworden door vooral jonge mensen (uit alle delen van de wereld) waarvan velen hun leven gaven om ons van de Duitse en Japanse onderdrukking te verlossen.**

**Ook vandaag de dag worden mensen ergens verantwoordelijk voor gesteld enkel en alleen omdat ze tot een bepaalde groep behoren en apart gezet en gediscrimineerd. Wij mogen dit niet laten gebeuren.**

**Bij de Tweede Wereldoorlog waren meer dan 50 landen en hun voormalige kolonies betrokken. Een deel van de overlevenden die nu in Nederland wonen, hebben de oorlog elders in de wereld meegemaakt. Hun ervaringen en herinneringen verrijken het collectief historisch bewustzijn. Ook telt Nederland nog velen die recentelijk gevlucht zijn voor actuele situaties van oorlog, onderdrukking en onvrijheid die zij aan den lijve hebben meegemaakt.**

**Suriname en de Nederlandse Antillen hebben een belangrijke rol gespeeld in de tweede wereldoorlog. Niet alleen waren er grote persoonlijke offers van de eigen bevolking, uitmondend in Surinaamse en Antilliaanse oorlogsgraven over de hele wereld en op alle wereldzeeën. Maar Suriname was bv ook een uitvalsbasis voor Amerikaanse militairen en Joden waren er relatief veilig. Ook staan we vandaag stil bij de speciale rol die Aruba en Curacao speelden tijdens de oorlog, waarvan maar weinigen op de hoogte zijn. Aruba en Curaçao hadden olieraffinaderijen die Engelse, Franse en Amerikaanse vliegtuigen bevoorraden. Vanwege de grote militaire en economische belangen werden na de overval op Nederland, Engelse en Franse troepen op de Antillen gestationeerd. En alle jongens tussen 18 en 20 jaar moesten in dienst om het eiland te verdedigen Lucia Martis zal zo haar verhaal vertellen.**

**De traumatische gevolgen van oorlog en de emoties en morele dilemma's waarmee mensen geconfronteerd worden, zijn tijdloos en universeel. Reden te meer om stil te staan bij de betekenis en het belang van vrijheid, grondrechten, verantwoordelijkheid en democratie. Laten we niet alleen oog hebben voor onze eigen geschiedenis, maar ook voor die van een ander, en laten we vooral oog hebben voor het breekbare geheel van onze samenleving – dat zou ons morele compass moeten bepalen, zoals ook anderen voor mij gezegd hebben. Laten wij dit ook doorgeven aan onze kinderen.**