

Ieder jaar staan wij op 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de oorlogssituaties en vredesoperaties van daarna.

En dit jaar is het , zo staat in alle kranten, ingewikkelder dan ooit.

En heb ik als uw stadsdeelvoorzitter van ons Bijlmer met meer dan 173 etniciteiten en culturen en inmiddels bijna 100.000 inwoners de opdracht om woorden te geven aan deze bijeenkomst.

En denk ik terug aan een andere bijeenkomst

Afgelopen woensdag ... speeltuin Kraaiennest waar Jayden Malone en zijn zusje Moriah Malone 11 en 7 naar mij toe kwamen: we are from the USA and spending our Holidays in Amsterdam. We wrote books and we want to present them to you.

En zo geschiedde...

Jayden schreef het boek : the courageous kid, het moedige kind

So why did you wrote this book?

Mam, i just want peace and I am going to help us getting to that place of peace.

Sometimes by words, sometimes by just being

Soms met woorden, soms met er gewoon zijn....

Vorbij woorden naar het hart....

Dat hart dat gebroken is wanneer woorden niet meer gevonden kunnen worden.

Wanneer elk woord gewogen wordt ... wat als ik alle woorden weggooi en de moed zou hebben de moed waar kinderen zoals Jayden ons toe oproepen

De moed om een hart tot hart conversatie aan te gaan.

Tussen de woorden in luisteren naar de roep voorbij de waanzin van cynisme, van angst, van polarisatie,

Tussen de woorden in luisteren naar onze kinderen.. voorbij de angst om uitgescholden te worden omdat je niet 1 kant kiest.

Tussen de woorden luisteren is de moed hebben om verdrietig te zijn om het leed en de pijn van toen en van nu

Tussen de woorden luisteren is de gebroken harten horen van alle moeders, alle vaders, alle broers en alle zusjes die dierbaren verliezen aan de waanzin van oorlog, de waanzin van wapens en de waanzin van haat.

Tussen de woorden kiezen wij voor het recht op een liefdevolle goedmorgen die niet bevochten hoeft te worden.

Stil zijn , ons hart horen STIL ZIJN en alle stemmen aanhoren.